

Sognebladet for Nørholm



- INDHOLD:**
- Høstfest i Præstegården
 - »Lillian Boutté & Burich-Étienne
New Orleans ensemble«
 - Musikgudstjeneste m. 2 guitarister
 - Sogneaften m. Gustav Tøstesen
og hans rejse over indlandsisen
 - Pensionistrejsen til Bornholm
 - Fadervor + konfirmand/
børnegudstjeneste

Sogneaften med Gustav Tøstesen torsdag den 8. oktober kl. 19,30 i Sognesalen

Ud af det ukendte

Når man besøger Grønland bliver man enten bidt af det og evigt forelsket eller også kommer man aldrig tilbage. Dette land rummer uendelige mængder af kulde, dyb indsigt og sød kaffe.

I foråret 2009 lykkedes det Gustav Tøstesen at krydse Grønlands indlandsis - og dette som den yngste dansker nogensinde.

Starten

Det hele startede i 2006 da jeg var en hel grøn 15-årig og skulle på mit første vinterfjeldskursus ved Rjukan i Norge. På samme tid trænede Nerthusexplores hold, der skulle over indlandsisen, og sjovt nok stødte vi på hinanden, inden vi skulle med færgen hjem. Disse mennesker satte noget igang i min 15 årige hjerne. Hele dette indtryk af garvede friluftsfolk og eventyrere, der lod sig drage af det enkle liv, udgjorde starten på mit livs eventyr. Fra den dag var alt forandret. Nu havde jeg sat mig et mål.

En evig forelskelse

Outdorlivet tog mere og mere indpas i mig og ca. 1 år senere tog jeg på en mindre ekspedition til området omkring Kangerlussuaq (Sønderstrømfjord) igennem Nerthusexplores. Dette var det bedste jeg hidtil havde oplevet i mit liv og jeg blev straks smittet med »polarsyge«.

Jeg fik forsmag på det søde ekspeditionsliv, hvor det kun er alle de vigtige ting, der fylder i ens hoved, og hvor du bliver ført derhen, hvor eventyret vil det. Herefter gik der ikke en dag, hvor jeg ikke tænkte på Grønland, indlandsisen eller andre spændende ting. Det var ligesom blevet en del af mig.

I starten af '08 fik jeg en plads på Nerthusexplores krydsning '09. Jeg startede på gymnasiet, havde et fritidsjob i Spejdersport og et fast træningsprogram, som jeg skulle følge. Dertil kom arbejdet med at skaffe grej og sponsorer, hvilket skulle vise sig at være det største arbejde. Mange siger at forberedelsen op til turen er halvdelen af

udfordringen, hvilket jeg vil sige ja til. Det er en periode, hvor du konstant er på og selv skal tænke langt frem og turen fylder næsten det hele. Det betød selvfølgelig, at der var mange ting, jeg ikke havde tid til, men for mig var det et spørgsmål om at gøre det, jeg havde lyst til og brænder for.

Det enkle liv

Efter en meget kold træningstur i marts måned begyndte tingene at gribe om sig. Nu var der ikke lang tid til, vi skulle af sted. Den 13. april rejste jeg af sted sammen med de ni mænd, jeg skulle til at dele glæder, nedture og ikke mindst kulde med. Det er en meget syret fornemmelse, når du har set frem til noget i så lang tid, og du så pludselig står midt i det. For mig tog det nok en uge før jeg rigtig forstod, at jeg var på vej over indlandsisen. Det var meget surrealistisk. Men lige så stille kommer det ind under huden på dig - og du kan ikke forestille dig, at hverdagen kan være anderledes. Du kommer ned på et ”basalt” niveau, hvor du bare går og nynner Bob Marley og tænker. Du skal kun forholde dig til her og nu. I starten snakker man om alt muligt om aftenen i teltet. Men senere på turen kunne der sagtens gå flere aftener, hvor man ikke rigtig sagde et ord. Det var ikke fordi man var uvenner, man havde bare snakket om alt. Man kommer til at kende hinanden rigtig godt - for man kan jo ikke bare gå sin vej. Man skal jo kunne snakke ud om alting. og se hinanden i øjnene bagefter.

Hårde prøvelser

Vores på forhånd ret gode sammenhold kom også på prøve flere gange, da vejret bestemt ikke var med os. Næsten alle dage bød på is i skæg og pelskant, og masser af frost i ansigtet. Sammenlagt havde vi to en halv solskinsdag, resten af dagene skiftede det mellem storm, white out og masser af vind. Det gjorde det naturligtvis ikke nemmere at slæbe en pulk på godt 85 kg. 600 km, når man selv vejer 63....

Allerede fra starten havde vi flere dage, hvor vi var nødsaget til at holde overlæggerdag p.g.a. vindstød op til stormstyrke. De fleste valgte af klare toilet i forteltet i en pose frem for at forville sig ud i snemasserne. Jeg valgte det sidste.

Da vi halvvejs nåede Summit 2506 moh., havde jeg gevaldige problemer med at holde varmen i min sovepose, der ellers har en komfort temperatur på minus 35 grader. Jeg småfrøs hele nætter, hvor jeg sov uden egentlig rigtig at sove. i slutningen kæmpede vi med dagdistancer på over 35 km, hvor man knoklede fra 4 morgen til otte aften.

Den hårdeste dag for mit vedkommende blev den 28. dag hvor vi begyndte nedstigningen i bræfaldet på østsiden. Regnen væltede ned og gjorde os våde til skindet. På dette tidspunkt var vi løbet tør for mad på grund af de mange overlæggerdage, så vi havde intet valg - vi skulle bare i mål. I godt 16 timer gik vi i øsende regnvejr, alt vores grej flød rundt i pulkene og vi måtte blive ved med at gå for at holde varmen.

Med tiden trængte vandet ind i vore soveposer, der nåede en vægt over 25 kg..... Senere mødte et sandt ishelvede os, da vi var blevet overhalet af foråret og søen som vi skulle krydse var blevet forvandlet til en kæmpe pøl sluch ice. Dette betød flere timers ekstremt koldt arbejde hele vejen rundt om søen, hvor vi flere steder sank i vand og is til knæene.

Lykkeland

På trods af alle disse strabadser var der også mange lyspunkter. Vores fælles spising i et af de store Helsport telte, kakaoen efter ekstra lange dage, solnedgangen, stilheden og ikke mindst havregrøden om morgenen. Man kan sige at når kontrasterne er så store, betyder de små ting alt. Det er dem, der gør forskellen om du kan holde det ud eller ej.

Sådan en tur tager naturligvis en masse kræfter og energi, men den giver også en hel masse. Man får tænkt alt igennem og opnår en dybere indsigt i sig selv. Du kan se dit normale liv derhjemme meget mere objektivt og finde de rette prioriteringer.

Og du lærer at finde ro og omstille dig til forandring. Når du kigger på sne hele dagen lang, er sne ikke bare sne. Der findes mange forskellige slags sne og is - og det ved man først, når man har kunnet tage sig tiden til at kigge efter.

Det samme gælder, når vejret hele tiden forandrer sig. Mennesker er bange for forandring - på indlandsisen lærer man at være klar til at omstille sig hele tiden.

Alt dette betyder mere for mig end at være den yngste nogensinde.....

“Nu er jeg stålsat, jeg føler det bud, der i højden at vandre!

Mit lavlands liv har jeg levet ud; heroppe på vidden er frihed og Gud, dernede famler de andre”.

Henrik Ibsen - På vidderne 1859.

Gustav

Gustav Töstesen



»HVOR ER NU??? Jeg havde travlt på mine 2 Nibe-Festival-vagter med bl.a. at finde drikkesager og drikkegrej frem til de mange unge, der i varmen opsøgte os for at slukke tørsten med koldt vand, saftvand m.m. Mens de samtidig brugte vores stikkontakt-anlæg til opladning af deres mobiltelefoner! Men for rigtig manges vedkommende også brugte de øvrige faciliteter bl.a. undertegnede til mangan en god snak om alt muligt mellem Himmel og Jord«.

SKOTTE

Nørholm Pensionistforenings tur til Bornholm

fra den 18. juni til den 22. juni med 52 deltagere

Afrejsedag: Torsdag den 18. juni

Busselskabet Brødrene Davidsen sørgede for transporten. Vores chauffør hed Søren.

Efter opsamling kørtes der over til kafeteriet ved Ulkær hvor morgenkaffen indtages. Derefter skulle vi over Ejerbavnehøj rasteplads for at samle en kvindelig deltager op. Der fra skulle vi ind til Fredericia efter Grethe og Gunnar Raun. Nu var vi fuldt lastet, så nu blev kursen sat. Lillebæltsbroen tværs over Fyn. Der blev gjort et lille stop inden vi entrede Storebæltsbroen. Så var vi på Sjølund's fagre sletter. Lidt over middag blev der gjort holdt ved Karlslunde, der spiste vi snitter fra kokkens køkken. Der var øl og vand fra foreningen. Videre gik det over Amager gennem tunnellen og over Peberholmen, så op på Øresundsbroen.

Nu var vi i de svenskes land mod havnebyen Ystad, en lille omvej over Trelleborg, da vi havde god tid. Færgen fra Ystad skulle afgå kl. 19,00, så der blev en del ventetid.

Lidt før kl 19,00 ankom færgen (Villum Clausen) fra Bornholm med en last biler. Der var mange biler opmarcheret, hvor mange har jeg ikke tal på, men der var mange. Vores bus var en af de sidste der kørte ombord. Da vejret var godt fik vi en behagelig overfart til Rønne. Ombord på færgen var der buffet, som vi benyttede os af.

Vel ankommet til Rønne blev kursen sat efter Sandvig, hvor vi skulle bo på Gretthas pension. Vi fik en velkomstdrink og

fik vore værelsesnumre og oplysning om spisetiderne. Vi skulle bo i en bygning, som lå overfor pensionatet, der havde bussen sin holdeplads, så det var udmærket.

Værelset var et rigtig godt værelse, der indeholdt alt hvad vi kunne begære. Badeværelse, køkken sammen med værelset, kaffemaskine, kogeplader, køleskab, en rigtig god seng og ikke at forglemme et fjernsyn. (Vi kunne ikke tage TV2) men det havde ikke så stor betydning. Kl. 22.00 gik vi i seng og faldt hurtigt i søvn.

Fredag den 19. juni: Vi vågnede tidligt efter en god søvn. Kl. 8,00 gik vi ned på pensionen til morgenmad. Der var alt hvad hjertet kunne begære. Kl. 9,30 startede dagens tur.

Til turen fik vi en ung kvindelig guide, hendes navn var Kamilla (hun var sygeplejeelev i Rønne). I starten antog jeg hende for at være godt 20 år, men hun var 31 år, (gift med en italiener og havde 2 børn).

Fra Sandvig kørtes der mod Tejn, lige efter Tejn ligger der en gammel gravplads "Stammershalle". Gravene var afmærket med sten lagt i cirkler.

Så gik turen mod Gudhjem, (byen gennemskæres af en dyb kløft med en bro over). Gudhjem har små og stejle gader, der bevirkede at mange gader er ensrettede. Vi gjorde ophold ved havnen.

Nu gik turen videre mod Østerlars, hvor den største rundkirke på Bornholm befin-

der sig. Kirken er ret imponerende, bl.a. står kirkestolene i ring. Efter Østerlars gik turen langs kysten mod Svaneke, der besøgte vi et silderøgeri, hvor der kunne købes røgede sild til frokost (Efter frokost blev det bestemt, at vi skulle tage en tur til Christiansø og Frederiksø lørdag kl. 10,15 fra Sandvig). Den videre fart gik nu mod Nexø - Snogebæk og Dueodde. I Dueodde var der nogle der var nede ved Stranden, hvor de tog noget af det fine sand i poser og tog det med hjem. Derefter blev der taget den korteste vej hjem til Sandvig. Aftensmad kl. 18,00 og så en kop kaffe. En begivenhedsrig dag.

Lørdag den 20. juni

Dagen skal bruges til besøg på Ertholmenes tre øer Christiansø, Frederiksø og Græsholm.

Efter morgenmaden samledes alle, som skulle med på turen til Ertholmene ved bussen. Vi skulle have den sædvanlige hivert inden vi skulle af sted til Sandvig havn. Vi kom i god tid, vi så båden komme ind i havnen. Kl. 10,45 var der afgang fra Sandvig. En moderne Færge, der skød en god fart, så en time og 5 minutter efter afgang lagde færgen til kaj på Christiansø.

Så skulle øen udforskes. Der var en stenmur øen rundt med 8 bastioner forskellige steder. Der var mange gamle bygninger fra fordums tid. Der var et utal af stier, som jo har været betrædt af danske soldater, der var et led i det danske forsvaret af riget. Når man går på øen er det hovedsagelig sten man træder på. Ind imellem var der køkkenhaver med kartofler og urter.

Der var to tårne "Storetårn" og "Lille-tårn". de gamle gule bygninger har været kaserner og værksteder, huse til ammu-

nition, og hvad der iøvrigt skal bruges på et så afsondret” Fort. Der er kirke og kirkegård med gravsted. Gamle gravsten sat hen langs kirkegårdsmuren.

Efter at have bevæget os rundt på Christiansø, måtte vi over på Frederiksfø. de to øer er forbundet med en smal gangbro. denne ø ligner Christianø af udseende. På Frederiksfø har der været et statsfængsel hvor en vis Dr. Damp havde siddet i en celle i 15 år. Vest for Frederiksfø ligger Græsholmen, men der er der ikke adgang til, da dens natur er sårbar. På vejen hjem med færgen var bølgerne lidt højere end på udturen, men der var ingen søsyge. Ved hjemkomsten til pensionatet ventede en god middag, suppe, fisk og kaffe.

Søndag den 21. juni

Ved morgenkaffen kom der en overraskelse, idet der var et par af rejseselskabet, der havde 40 års bryllupsdag, så vi sang Det er så yndigt at følges ad, og ønskede tillykke.

I dag er det Hammershus det gælder. Vi startede med den sædvanlige hivert. Ved parkeringspladsen, neden for den gamle ruin tog Kamilla, vores guide, de som var bedst gående en tur til Sprækkedal. Vi andre gik op mod Hammershus. Det er hårdt opad på de store sten, der var slidt blanke af trin i de mange år. Vel oppe i ruinen må man indrømme, at komplekset er meget stort. Man må tænke lidt over, hvordan det må have været med de mange mennesker. Store rum med soldater, personale til køkken og bryggers og andet forefaldende. Selve ruinen er godt nedslidt, men i øjeblikket er man ved at stabilisere murværket. Dette mægtige areal er hårdt ved benene og jeg har brugt flere dage til at komme på fode igen. Efter Hammershus gik turen til en ruin

ved navn “Lilleborg”. Lis og jeg fulgte med et stykke, men så opgav vi og gik tilbage til bussen. Da vi igen var samlede kørte vi til Hasle for at få noget at spise på Hasle Røgeri. Da alle havde fået noget i maven, begyndte turen hjem til Sandvig. Nu var der lidt tid til at slappe af, inden vi skulle til party med Bodil. Hun havde fødselsdag, så hun gav champagne

Mandag den 22. juni - Hjemrejsedag

Morgenmad kl. 7,30. Efter vi havde spist smurte vi madpakke til hjemturen. Vi kørte straks efter til Rønne. Færgen skulle afgå kl. 10,15. Vi skulle være ved færgen en time før afgang. På slaget dampede vi af fra Bornholm ombord på Villum Clausen med kurs mod Ystad i Sverige. Vel ankommen til Ystad kørte vi mod Danmark. Landskabet i Skåne ligner landskaberne i Danmark. Godt middag gjode vi holdt på Karlslunde rasteplads. Her spiste vi madpakken, som vi havde med fra Bornholm.

Ved Bjæverskov var der en lille kort pause, der brugtes til toiletbesøg og benetrækning. Nu gik turen videre mod Fyn og Jylland, i Fredericia var der den første aflæsning, derefter et ophold ved Ejerbaunehøj rasteplads, da en deltager skulle af her. Nu gik det mod Purhus Kro hvor vi spiste middag. Fra Purhus kørtes mod Haverslev og derefter begyndte aflæsningerne ind mod Aalborg og videre mod Nørholm.

En dejlig og ubytterig tur til Østersøens perler.

Aksel Thomasberg Pedersen.

For eventuelle fejl, såsom sted og klokkeslet garanteres ikke.

Aftensuk

*Den klare sol går ned, stands op et øjeblik!
I aftenrødens rum er lydløs, stor-musik.
Min sjæl, vær rolig nu! Du ser, hvad alle ved:
Døden står
og vinker, når
den klare sol går ned.*

*Den klare sol forsvandt i bedste sendetid.
Nu er det aftenshow og »had din fjende«-tid.
Reklamer præker løs, men hvad er godt og sandt?
Køb et liv?
Vær positiv?
Den klare sol forsvandt.*

*Den klare sol gik bort. Nu rykker mørket frem
i dig og mig og det, vi kalder folk og hjem.
Vi kæmper hver sin kamp og kommer helt til kort
uden klynk
og uden yn!
Den klare sol gik bort.*

*Den klare sol gav råd til alle jordens børn.
Den er en hønemor, den er en kongeørn.
Den lyste verden op med Jesu ord og dåd:
Når han bød
og gav os brød,
den klare sol gav råd.*

*Den klare sol gik ned i havets døbefont
og løftede os over dødens horisont,
fra frygt og had til tro og håb og kærlighed.
Os til trøst
og hjælp og lyst
den klare sol gik ned.*

*Du klare sol stå op med liv og kamp og fest
til dem i syd og øst - og os i nord og vest.
Gør skrift og tale sand. Giv kærligheden krop.
Lys i os!
Byd døden trods!
Du klare sol stå op!*

Hans Anker Jørgensen juli 2009
Melodi: Johannes Schop 1642 (Som DDS 761)

Vi gentager succesen!



Høstfest i Præstegårdsladen

*Søndag den 27. september
fra kl. 10.30*

Vi rykker også i år vores takkefest for årets høst på marker og i haver mm. over hvor den før blev fejret, når høsten var i hus, til vores forpagterpar; Susanne og Peter.

I præstegårdens høstpnytede lo eller lade med halmballer, levende lys og mobilt alter synges og læses en pris for naturens skabelseskraft der giver os de livsnødvendige afgrøder.

Spillemand hjælper os dertil og giver selv nogle høstnumre. SkokiKoret medvirker. Der serveres god høstmad med drikkevarer og der arrangeres konkurrencer, lege og skattejagt for de yngre deltagere overalt i præstegårdshaven og området samt høstindslag for de voksne. Arr. er gratis, men en høstgave til de værdigt trængende modtages gerne.

NB! Ingen parkering i selve præstegården den dag.

Nørholm Kirke i samarbejde med Købmand-Støtteforeningen

Fredag den 6. november kl. 19,30

»Lilian Boutté & Burich-L Étienne
New Orleans ensemble«

er et internationalt sammensat band, som spiller jazz, gospel og blues med "New Orleans-sound". Lilian Boutté og Thomas l'Etienne har været fast tilknyttet den amerikanske og europæiske musikscene siden starten af 80'erne. med de to som gennemgående figurer har musikere fra USA og talrige europæiske lande deltaget i turneer under Lillian Bouttés navn. I 1986 opnåede Lillian Boutté den store ære officielt at blive udnævnt til sin hjembys musikalske ambassadør, "New Orleans Music Ambassador", en titel ingen anden er skænket siden Louis Armstrong! Lillian Boutté kvitterede med en storslået Europaturne, hvor hun udbredte New Orleansmusikkens unikke stilarter for det tryllebundne publikum. Musikalsk er Lillian Boutté i familie med storheder som Dinah Washington, Billie Holiday, Aretha Franklin, Bessie Smith og ikke mindst Mahalia Jackson. Lillian

Bouttés popularitet er indiskutabel og hun vækker glade minder fra søndagsgospel i Tønder, jazz og gospel koncerter og festivaler, Gospel United Tour og sidst, men ikke mindst fra hendes årlige vinterturne her i landet, som har bragt hende til de fleste koncertsale og kirker i Danmark.

Inden koncerten vil der være mulighed for at købe mad og drikke i Nørholm Forsamlingshus til rimelige priser. Maden vil i dagens anledning været inspireret af New Orleans farverige og berømte køkken.



Musikgudstjeneste i singer/songwriter stil

søndag d. 22. november kl. 19,30

Sidste søndag i kirkeåret får Nørholm kirke besøg af guitaristerne Ronni Poulsen og Dan Danielsen, der med godt guitar spil og velklingende stemmer vil udforske åndeligheden i singer/songwriter genren.

Sammen med kirkens organist er der lagt opå til en rørende afskedsgudstjeneste som en passende afslutning på kirkeåret.

Julian

Nørholm Pensionist, Idræts- og Efterlønsforening

16. september

Sognesalen kl. 13.00
Fællesspisning, pris 50 kr. incl. kaffe og småkager.
Derefter banko.
Tilmelding senest den 9. september til
Ove Frimor, tlf. 98 62 33 85.

14. oktober

Sognesalen kl. 14.00
Knud Dittmer holder foredraget:
Nørholm Gårde, Fattighus m.m.

11. november

Sognesalen kl. 14.00
Eva Mejdahl fortæller om sit liv med
politikere.

9. december

Nørholm Forsamlingshus
Julefrokost
.Vi mødes i Nørholm kirke til gudstjeneste ved Ib Skotte kl. 11,30, derefter i forsamlingshuset til en god frokost.
Pris 100 kr. Medbring selv drikkevarer.
Betaling ved tilmelding senest den 1. december til Ove Frimor, tlf 98 62 33 85.

P. b. v. Mette Bitsch

»Fadervor«

*Børne-/Konfirmandgudstjeneste
søndag d. 25. oktober kl. 14.00*

Hele kirken vil være pyntet med bønner fra fadervor som musikalske, som kirke-spilindslag m. m.

Nørholm Centret

September

10. Indbetaling til spisning.
17. Spisning.
24. Hygge.

Oktober

1. Hygge.
8. Bingo spil.
15. Hygge.
22. Hygge.
29. Indbetaling til spisning.

November

5. Spisning.
12. Hygge.
19. Hygge.
26. Æbleskiver og glögg.

God jul og og godt nytår.

Start 2010.

14. januar. Hygge.
21. januar Generalforsamling.

Allehelgens Gudstjeneste

søndag d. 1. november kl. 19,30.

Atter i år mindes vi årets og vore døde denne aften!
Om Allehelgen har salmedigteren Hans Anker Jørgensen skrevet sådan:

Hvad er det der fylder mit hjerte med stilhed,
hvad er det der sker?
Hvad er det, der fylder dit øje med mildhed,
hvad er det du ser?
Hvad er det, der fører på kirkegårdsgangen
de langsomme fodtrin mod lyset og sangen?

Det er Allehelgen, den dag, hvor vi mindes
de døde, som trods
de trusler, det mørke, den smerte, der findes,
blev livslys for os.

Den dag, hvor vi standser vor køben og sælgen
og mindes de døde, det er Allehelgen

TELEFON/ADRESSER/ TRÆFFETIDER:

Sognepræst/Studentpræst:
Ib Skotte Henriksen, tlf. 98 34 12 07,
fax. 98 34 24 01. e-mail: ish@km.dk
Nørholm Bygade 46, Nørholm, 9240 Nibe,
træffes bedst tirsdag-onsdag kl. 11-12, mandag
og torsdag kl. 18-19. Ikke fredag. Lørdag kun
iflg. aftale. Ellers på AUC, tlf. 96 35 80 81.

Præstens sekretær:
Else Skak Jensen,
træffes bedst på Svenstrup kirkekontor,
tlf. 98 38 36 05.

Menighedsrådet:
Formand Jonna Nielsen, tlf. 98 34 20 26

Forretningsfører:
Margit Andersen, Morten Vingesvej 9,
9240 Nibe, tlf. 98 34 15 03.
Kontortid: Efter kl. 17 på hverdage.

Kirkeværgen Tove Bang Nielsen,
tlf. 98 34 14 93, træffes bedst mandag
kl. 17.15-19 og i weekends.

Per Sloth Bendsen, tlf. 98 34 19 19.

Lars Sletten Thomsen, tlf. 98 34 10 13.

Marianne Johansen, tlf. 98 79 10 60.

Majbritt Hjertmann, tlf. 98 35 33 45

Organist: Julian Rasmussen, tlf. 31 25 15 49.

Kirkesanger:
Annette Wibæk, tlf. 98 34 35 70.

Graver og ringer:
John Christensen, tlf. 98 31 43 33 / 30 55 43 33,
træffes tirsdag-fredag kl. 12-13.
Træffes ikke mandag.

Korleder:
Inge Juul, tlf. 98 34 23 30.

Pensionistforeningen:
Formand Vagn Larsen, tlf. 98 34 17 89.
Næstformand Bodil Andersen, tlf. 98 34 13 63.
Kasserer Ove Frimor, tlf. 98 62 33 85.
Sekretær Mette Bitsch.
Pr.+IT+Rejser Hans Jensen, tlf. 98 34 10 10.

Nørholm Centret
Formand: Jens Knudsen, tlf. 98 34 12 23.
Kasserer: Ruth Knudsen.

Hjemmeside: www.noerholmkirke.dk

Webadresse: www.norholmpensionister.dk Mailadresse: norholmpensionister@hotmail.com

GUDSTJENESTER

SEPT. - OKT. - NOV.	Nørholm	Sønderholm	Frejlev
13. sept. 14. s. e. trin.	10.30 S	9.00 SF	10.30 SF <i>Høstgudstjeneste m. frokost</i>
20. sept. 15. s. e. trin.	-	10.30 SF <i>Høstgudstj. m. frokost</i>	9.00 SF
27. sept. 16. s. e. trin.	10.30 S <i>Høstgudstj. + Høstfest</i>	NN <i>tidspunkt se pressen</i>	NN <i>tidspunkt se pressen</i>
4. okt. 17. s. e. trin.	19.30 S	10.30 JSA	9.00 JSA <i>Kaffe i kirkecentret</i>
11. okt. 18. s. e. trin.	14.00 SF	9.00 SF <i>Kirkekaffe</i>	10.30 SF
18. okt. 19. s. e. trin.	10.30 S	14.00 S	9.00 S
25. okt. 20. s. e. trin.	14.00 S <i>Børne-/Konfirmandgudstj.</i>	10.30 SF <i>Fælles gospelgudstj. som afslutning på Gospelworkshop</i>	-
1. nov. <i>Alle helgens dag</i>	19.30 S <i>Alle Helgen Mindegudstj.</i>	16.30 SF + JSA	19.30 SF + JSA
8. nov. 22. s. e. trin.	10.30 S	10.30 SF	9.00 SF <i>Kaffe i Kirken</i>
15. nov. 23. s. e. trin.	-	9.00 JSA	10.30 JSA
22. nov. <i>Sidste søn. i kirkeåret</i>	19.30 S <i>Musikgudstjeneste</i>	10.30 JSA	9.00 JSA
29. nov. <i>1. s. i advent</i>	10.30 S <i>Adventsgudstjeneste</i>	10.30 SF <i>Fam.gudstj. med Bhv. kl.</i>	9.00 JSA <i>Med alterg.</i>
6. dec. <i>2. s. i advent</i>	10.30 S	9.00 <i>Præst? - se pressen</i>	10.30 <i>Præst? - se pressen</i>

S = Ib Skotte Henriksen - SF=Sussie Nygaard Foged - JSA = Jørn Skøtt Andersen
 Sognepræsten træffes bedst: Tirs. & onsdage: 11-12, mandage & torsdage:
 18-19 ÷ fredag. Lørdag kun iflg. aftale, tlf. 98 34 12 07, fax. 98 34 24 01,
 E-mail ish@km.dk. Ellers på AUC som studenterpræst, tlf. 96 35 80 81.
 Ellers henvendelse gennem sekretæren, Else Skak Jensen, på telefon 98 38 36 05.

Kirkebil

Ring til sognepræsten hvis du har brug for kørelighed til gudstjeneste + øvrige arrangementer til søndagsgudstjeneste. Ring senest torsdagen før søndagsgudstjenesten.

Se vores hjemmeside: www.noerholmkirke.dk

Skotte.

KALENDER

27. september kl. 10.30:
Høstfest i Præstegården.
 (Læs mere inde i bladet)

8. oktober kl. 19.30
i Sognesalen:
Gustav Tøstesen over ind-
landsisen.
 (Læs mere inde i bladet)

25. oktober kl. 14.00:
Børne/konfirmandgudstjene-
ste.
Tema: »Fadervor«

1. november kl. 19.30:
Alle Helgens mindegudstjene-
ste i kirken.

6. november kl. 19.30
i Nørholm Kirke.
»Lillian Boutté og Burich-L
Étienne New Orleans
ensemble«
 (Læs mere inde i bladet)

22. november kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med
guitaristerne Ronni Poulsen
og Dan Danielsen.